

## Mijn droomwereld - mijn werelddroom

Wat ik in mijn dromen zie is een wereld  
waarin iedereen gelijk kan zijn.  
Een wereld zonder angst en zonder pijn.  
In mijn droomwereld kan een homostel  
gewoon over straat.  
Zonder dat ze worden bespot of gehaat.  
Het maakt niet uit of je homo, lesbi of transgender wilt zijn.  
In deze wereld mag iedereen zijn wat ie wil en dat maakt deze wereld zo fijn.

Geen enkel kind voelt zich meer alleen.  
Elk kind verdient een liefdevol persoon om zich heen.  
In deze wereld bestaat vechten niet.  
Niemand voelt zich eenzaam, niemand heeft verdriet.  
In mijn dromen zie ik allemaal gelukkige mensen.  
Helaas kan ik deze ideale wereld alleen maar wensen.

Waarom maken wij deze wereld kapot?  
Als iemand ergens anders in gelooft dan wij, slaan we diegene verrot.  
Soms hoop ik dat mijn dromen geen bedrog zijn.  
Een wereld vol met verbinding en liefde, wat zou dat toch mooi zijn.  
Waarom willen mensen elkaar pesten?  
Waarom moeten mensen elkaar kwetsen?

Mensen plegen zelfmoord omdat ze het niet meer aan kunnen.  
Waarom kunnen wij een ander geen leuk leven gunnen?  
Waarom gebruiken we nog steeds zo veel geweld?  
Mensen worden neergeschoten alleen voor wat geld.  
Je weet het nooit op een dag is alles anders misschien.  
Laten we hopen dat mensen ooit het licht gaan zien.

Het heeft waarschijnlijk geen zin ben ik bang.  
Maar toch blijf ik hopen mijn hele leven lang.

Joël Barendregt

Verpleegkunde

Wat ik in  
mijn dromen  
zie...

© 2022 - mboorijland